

Ένα δυσαναπλήρωτο κενό

του Καθ. Ευάγγελου Καπετανάκη
Προέδρου ΤΕΙ Κρήτης

Ο δυνατός συναγωνιστής Βασίλης Ζαχαρόπουλος μας άφησε σε δύσκολους καιρούς για το ΤΕΙ, αλλιά και στο απόγειο της δικής του διαδρομής. Το ΤΕΙ Κρήτης, στο ιδιαίτερα αντίξοο οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον των τελευταίων χρόνων, δίδει έναν άνισο αγώνα για την ποιότητα των σπουδών των φοιτητών του και για την συνολική βελτίωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης της Χώρας. Ο Βασίλης Ζαχαρόπουλος ήταν μπροστά σε κάθε μάχη για τη βέλτιστη αξιοποίηση των πενιχρών πλέων πόρων μας, για την ανανέωση και επέκταση των σπουδών, για υψηλές επιδόσεις και την προαγωγή της έρευνας, για ποικίλες δράσεις ανάπτυξης της Κρήτης και της Χώρας, για εξασφάλιση επιπλέον πόρων.

Η αναδίφηση των δραστηριοτήτων του Βασίλη Ζαχαρόπουλου για να γραφτούν τούτες οι λίγες γραμμές, σε αυτή τη μικρή χρονική απόσταση από την απώλειά του, ανέδειξε για μένα ακόμα περισσότερο το μέγεθος της προσφοράς του στο Ίδρυμα και τον πλούτο των πολύπλευρων επιτυχημένων προσπαθειών του.

Γνώρισα το Βασίλη σε καλύτερους καιρούς, όταν η δημιουργικότητα έβρισκε περισσότερο έδαφος να ευδοκιμήσει και να ανθίσει. Ήταν ο βασικός συντελεστής στο τέλος της δεκαετίας του '90 για τη δημιουργία του Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων του ΤΕΙ στο Ηράκλειο, που είναι σήμερα το πιο δυναμικό μας Τμήμα. Σε αυτό το Τμήμα ήταν Καθηγητής και για πολλά χρόνια Προϊστάμενος.

Συνέχισε την προσπάθεια ανάπτυξης νέων τομέων σπουδών στο ΤΕΙ με το Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Ιεράπετρα. Ήταν επίσης ένας από τους βασικούς συντελεστές για το ξεκίνημα του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής στον Άγιο Νικόλαο. Στο Ηράκλειο πάηι, μαζί με τη Χαρά Αθανασάκη, δημιούργησαν το εξαιρετικό Τμήμα/ Πρόγραμμα Σπουδών Επιλογής για την Τεχνολογία Ιατρικών Συστημάτων.

Για πρώτη φορά συνεργάστηκα από κοντά με τον Βασίλη ως Διευθυντή του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας Κρήτης του ΤΕΙ, στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, με τον υπογράφοντα ως Μέλος του πρώτου Συμβουλίου του Κέντρου. Ο Βασίλης και εκεί, με τη σκληρή δουλειά του, κινητοποίησε όλους μας για συλλογική προσπάθεια στη θεσμική συγκρότηση του Κέντρου και στο ξεκίνημα πολλών δράσεων, με μεγάλες δυσκολίες, λόγω ανύπαρκτων πόρων και αδιαφορίας της Πολιτείας.

Σε όλα αυτά τα χρόνια, η αδιάλειπτη προσπάθεια για την υποστήριξη των παραπάνω Τμημάτων Σπουδών και η διοίκηση του δημιουργικότερου Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας στη Χώρα δεν τον εμπόδισαν από τη διεκδίκηση και την υλοποίηση ποικίλων ερευνητικών προγραμμάτων και τη δημιουργία ισχυρών ερευνητικών ομάδων και συνεργασιών, με φορείς της χώρας και του εξωτερικού. Παράλληλα, με την έμφυτη εξωστρέφειά του, ανέπτυξε διάφορες δράσεις και προγράμματα ανάπτυξης και προσφοράς τεχνολογικών υπηρεσιών με

εξωτερικούς φορείς της Κρήτης.

Συναντηθήκαμε πάλι και συνεργαστήκαμε εντατικά και καθημερινά από το 2008 στη Διοίκηση του ΤΕΙ. Ο Βασίλης Ζαχαρόπουλος ανέλαβε πρόθυμα την οικονομική διοίκηση του ΤΕΙ, ενός από τους λίγους μεγάλους φορείς της Κρήτης, με ισχυρή εξάρτηση από την ισχνή και ταχύτατα μειούμενη κρατική χορηγία. Με ανεπαρκείς πόρους, η διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και η διατήρηση ενός στοιχειώδους τουλάχιστον ρυθμού ανάπτυξης του ΤΕΙ Κρήτης είναι ένας Ηράκλειος Άθλος. Προσπαθήσαμε μαζί, στο Συμβούλιο του ΤΕΙ, να αξιοποιήσουμε ορθολογικά τα όλο και λιγότερα κονδύλια που μας επιμερίζονται. Δίνουμε ένα άνισο αγώνα, ιδιαίτερα τα τελευταία δύο χρόνια, για να έχουν οι φοιτητές μας σπουδές με ποιότητα και το προσωπικό μας περιθώριο δημιουργίας. Η συμβολή του Βασίλη στην προσεκτική αλλαγή και συνάμα τολμηρή τοποθέτηση της μικρής πλέον χορηγίας της Πολιτείας προς το Ίδρυμα, ήταν ιδιαίτερα σημαντική.

Η διασφάλιση επιπλέον πόρων αλλαγή και η προαγωγή του δεύτερου σκέλους της καταστατικής αποστολής του ΤΕΙ Κρήτης, της Έρευνας, έχουν επίσης πρωτεύουσα σημασία. Ο Βασίλης, ήταν Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών και Πρόεδρος του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας τα τελευταία τριάντισι χρόνια. Ήταν ιδιαίτερα δημιουργικός και παραινετικός στο Εκπαιδευτικό/Ερευνητικό προσωπικό μας και εξαιρετικά αποτελεσματικός στην διοίκηση και προαγωγή της Έρευνας. Τη δραστηριότητά του αυτή την άπλωσε με πολλή αναγνώριση και στη Σύνοδο Προέδρων-Αντιπροέδρων ΤΕΙ, στο Υπουργείο Παιδείας και αλλού.

Οι Καθηγητές και Ερευνητές μας πρέπει να παράγουν συνεχώς, σε ένα ιδιαίτερα αντίξοο αλλαγή και ανταγωνιστικό περιβάλλον, για να κρατήσουμε και να βελτιώσουμε την αναγνωρισμένη πολύ καλή θέση μας, πρώτη μεταξύ των ΤΕΙ της χώρας

αλλαγή και μπροστά από πολλή Πανεπιστήμια. Αυτό απαιτεί καλή συντονισμό για αναζήτηση προγραμμάτων χρηματοδότησης αλλαγή και σύγχρονες υποδομές. Και αυτό ήταν μόνιμη έγνοια και φροντίδα για τον Βασίλη. Ήταν πάντα για αυτά διεκδικητικός προς το Υπουργείο Παιδείας, προς την Περιφέρεια Κρήτης, προς τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και άλλους χρηματοδοτικούς φορείς, για να ανοίγονται νέοι δρόμοι για το Ίδρυμα, για να μας αντιμετωπίζουν ισόνομα με τα άλλα ΑΕΙ, για να γίνονται δίκαιες και διαφανείς κρίσεις των προτάσεών μας.

Ο Βασίλης ήταν εκεί, στις επάλξεις του αγώνα του Ιδρύματος για αναγνώριση, για υψηλότερες διακρίσεις, για την παραπέρα ανάπτυξη των δραστηριοτήτων μας και τη συμβολή μας στην ανάπτυξη του τόπου μέχρι την τελευταία στιγμή. Ήταν πάντα ένας πολύ δυνατός αγωνιστής. Στον προσωπικό του πολύ δύσκολο αγώνα, αυτόν της ραγδαίας επιδείνωσης της υγείας του τους τελευταίους μήνες, πολέμησε παλληκαρήσια. Δυστυχώς έχασε την τελευταία μάχη και χάθηκαν όλα.

Η περηφάνια του, παρ' όλη την καθημερινή του παρουσία στο Ίδρυμα, δεν του επέτρεπε να μας συζητά για τις δύσκολες πτυχές του προσωπικού του αγώνα. Εμείς, όσο μπορούσαμε να εκτιμήσουμε το τι αντιμετώπιζε, θαυμάζαμε την παλληκαριά και την αξιοπρέπεια του, αλλαγή και τη δύναμή του για αδιάλειπτη παρουσία και προσφορά.

Ο Βασίλης Ζαχαρόπουλος άφησε ένα πολύ δυσαναπλήρωτο κενό στο Ίδρυμά μας, στη Διοίκηση του ΤΕΙ, αλλαγή και ως ένας από τους κορυφαίους εκπαιδευτικούς και ερευνητές μας. Έφυγε με το κεφάλι ψηλά. Θα είναι πάντα το καμάρι της Κοινοτήτάς μας, της όμορφης οικογένειάς του και του τύπου του.

Ο Βασίλης Ζαχαρόπουλος μας λείπει ως συνοδοιπόρος, συνεργάτης και συναγωνιστής, αλλαγή και ως αγαπητός σύντροφος και φίλος.